



Αθήνα 13/04/2017

Στο εξής, κάθε «Πάνος» θα κρατάει το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του

*Η θέση του Ι.Ο.ΑΣ. για την απόδοση του ονόματος του Πάνου Μυλωνά
σε σήραγγα της Ολυμπίας Οδού στην Αιγείρα*

Τόσο η οικογένεια του Πάνου Μυλωνά, όσο και η κίνηση πολιτών που πήρε το όνομά του -δρώντας ως Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας από το 2005- εκλαμβάνουν ως μεγάλη τιμή την αφιέρωση της σήραγγας Αιγείρας της Ολυμπίας Οδού σε ένα λαμπρό νέο Έλληνα, που ονειρευόταν τη δική του προκοπή, μέσα από την προκοπή του συνόλου και εργαζόταν γι' αυτή.

Η αρμόζουσα ευχαριστία προς την ελληνική κυβέρνηση για την πρωτοβουλία της αυτή, είναι αυτονόητη και ειλικρινά θερμή, αφού καθιστά προφανή την επί της αρχής δέσμευση του κράτους να πορευτεί μαζί με την κοινωνία των πολιτών, στην κατεύθυνση της παγίωσης της οδικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί άμεσα με την κυβέρνηση, προκειμένου η επί της αρχής δέσμευση, να μετατραπεί σε ένα κώδικα συγκεκριμένων ρεαλιστικών δεσμεύσεων, που μπορούν να δρομολογήσουν την ταχύρρυθμη βελτίωση της κατάστασης στο οδικό δίκτυο της χώρας μας, αλλά και τη βελτίωση των οδικών συμπεριφορών των Ελλήνων.

Η εισχώρηση των νέων σύγχρονων και ασφαλών αυτοκινητοδρόμων στο τοπίο της χώρας, είναι το πρώτο και πιο δραστικό βήμα προς την ποθητή κατεύθυνση, αφού αυτοί διασφαλίζουν τις ευκαιρίες προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, η οποία, στην κλίμακα των εννοιών, πάντα θα υπερβαίνει την έννοια του κόστους.

Η επιλογή υπεύθυνων παραχωρησιούχων εταιρειών για τη διαχείριση έργων παροχής ποιοτικής δημόσιας υπηρεσίας με γνώμονα τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία, καθώς και τη συνειδητή σύμπραξη με τους ενεργούς πολίτες ως προς την ασφάλεια των χρηστών, πιστώνεται διαχρονικά σε εκείνο το ελληνικό Δημόσιο, που ξέρει, θέλει και μπορεί.

Στο εξής, κάθε «Πάνος» που θα βγαίνει στον δρόμο προς την Πάτρα, αλλά και προς τους άλλους κομβικούς προορισμούς της πατρίδας μας, θα κρατάει το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του. Θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα να έχει μέλλον και να το διαμορφώνει σε βάθος χρόνου, πράγμα που μέχρι τώρα αποτελούσε πολυτέλεια βασισμένη στην τύχη και τη συγκυρία.

Τέλος θεωρούμε ότι η τιμή που μας επιφυλάχθηκε, ανήκει εξίσου σε όλους όσους συμπορεύονται μαζί μας εδώ και χρόνια. Τους θεσμούς αιρετής διοίκησης, σε συλλογικότητες κάθε είδους μα και στους απλούς καλοπροαίρετους εθελοντές.

Το να αποτελέσει στο εξής ο Πάνος Μυλωνάς μία ανάμνηση, θα παραμένει για εμάς τιμή. Θα καθρεφτίζει όμως μια Ελλάδα που έπαιξε ανεύθυνα με τη ζωή των νιάτων και του μέλλοντός της. Μια Ελλάδα η οποία φαίνεται πως αρχίζει να παρέρχεται, χάρη στη συνειδητοποίηση της ευθύνης και της απλής λογικής, που μπορούν να μετατρέπονται σε πράξεις από όλους εμάς που τη συναποτελούμε.